



V. U.: Eddy Praet
Watermolenstraat 115
9500 GERAARDSBERGEN
Tel: 054415950

TUINIEREN

MAANDBLAD (verschijnt niet in augustus)

Maand: **april 2022**
Postkantoor GERAARDSBERGEN I
P 508040

**KON. MIJ WERK DER VOLKSTUINEN
vzw GERAARDSBERGEN**

Voorzitter: André Depelseneer
Zikastraat, 85 9500 Geraardsbergen

Tel.: 054411906

Rekeningnummer: **BE86 9733 7216 1550**

KBO: 0411.014.239

RPR: afdeling Oudenaarde

volkstuinten.gbergen@gmail.com

www.volkstuinengeraardsbergen.be



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Paaswensen

In deze tijd van het jaar, nu de dagen fors gaan lengen, wensen we jullie al het goede dat Pasen kan brengen. Moge de schoonheid van dit seizoen de winter vlug verdringen. En dat de vreugde van Pasen jullie het hele jaar door mag omringen.

Vanwege het ganse bestuur

Volgende activiteiten

- **Vrijdag 22 april 2022 om 19h30** in zaal Sint-Bavo, Hoge Buizemont 165 te Geraardsbergen: statutaire vergadering, gevolgd door een voordracht over '**Klimaatgezonde tuinen - hier groeit water**' door **Ann Muyldermans**.

Tuin- en landschapsarchitecte Ann Muyldermans maakt in een powerpointpresentatie aan de hand van vele voorbeelden duidelijk hoe wij onze tuin klimaatrobuuster kunnen maken. Er wordt vooral veel aandacht besteed aan het op peil houden van de waterhuishouding in de tuin, zodat hij beter bestand wordt tegen droogte en hitte. Hoe er voor zorgen dat in natte zomers het water zo lang mogelijk wordt vastgehouden om zo het grondwater aan te vullen?

Iedereen is van harte welkom, inkom gratis.

- **Zondag 15 mei 2022 om 10h: aanleggen van een biologische moestuin op het volkstuinpark in de Sint-Martensstraat te Geraardsbergen.**

Bij het afsluiten van de cursus 'Start to Tuinhier' eind 2019, werd de afspraak gemaakt om al die theorie over biologisch tuinieren ook in de praktijk te leren omzetten.

Na ruim twee jaar wachten, u weet wel waarom, kan deze praktijkdag eindelijk doorgaan. Het is opnieuw onze sympathieke leraar "**Jozef Van Hoecke**", die ons, op zijn eigen gemoedelijke manier, zal meenemen in de wereld van het biologisch tuinieren, met tal van praktische tips en technieken uit zijn eigen jarenlange ervaring. Welke planten en (vergeten) groenten kan je met succes kweken? En waarop letten als je de teelten een plaats toekent in uw tuin?

Om praktische redenen vragen wij om uw aanwezigheid vooraf te melden, bij voorkeur via mail naar volkstuinten.gbergen@gmail.com of, indien dit niet lukt, via telefoon naar 054415950. Inschrijven kan tot en met vrijdag 6 mei.

- Op **zondag 22 mei 2022 vanaf 10h tot 16h** is iedereen van harte welkom op onze opentuin- en ruildag op het volkstuinpark Sportkring, gelegen in de Zonnebloemstraat (rechtover de parking van Denderland Shopping Center).
- Op **zondag 12 juni 2022** organiseren wij onze jaarlijkse wandeling (start om 14h) en barbecue (vanaf 17h). Meer details en hoe u hiervoor kunt inschrijven in ons volgend maandblad.
- Ook het programma voor het najaar staat ondertussen vast. Ook hierover verneemt u meer in ons volgend maandblad.

AANDACHT: de deelnemers aan de **VERNIEUWDE TUINCLUBREIZEN 2022 (juni + augustus)** naar **SCWHWETZINGEN - HEIDELBERG - SPEYER - MARIA LAACH** vinden het volledige programma in de bijlage van dit maandblad.



Sint-Jozefsinstituut " 't Karmelieten "

Karmelietenstraat 57
9500 Geraardsbergen

tel: 054/41 07 10 – 054/412 412

BuBaO De Mozaïek

Boelarestraat 3
9500 Geraardsbergen
tel: 054/41 83 50



In memoriam

Op 16 maart 2022 overleed de heer Roland Janssens, echtgenoot van mevrouw Gabriëlle Jacqueline Dujardin. Roland was gedurende vele jaren lid op de tuintjes in de Sint-Martensstraat. In naam van alle leden biedt het bestuur aan de familie zijn innige deelneming aan.

Tuinieren met je kinderen is een goed idee

Het prachtige lenteweer in maart heeft ons allen naar de tuin gelokt. Opnieuw in de aarde kunnen wroeten met het zonnetje op uw rug is telkens weer een heerlijk gevoel. Uw (klein)kinderen hierbij betrekken is een goed idee. Samen met hen in de tuin vertoeven is in ieder geval een heel leerrijke ervaring. Met de handen in de aarde leren ze het verhaal achter de groentjes (uit de supermarkt) pas echt kennen en wellicht zorgt dit ervoor dat ze groenten en fruit alleen maar liever gaan eten. Samen werken in de moestuin leert hen zorg te dragen voor de natuur en het is gewoon ook een heel leuke manier om met je kind actief bezig te zijn buiten. In de tuin is er altijd wel iets te doen.

Hoe begin je eraan?

Een kleine plek in de tuin met voldoende zonlicht is al genoeg om te kunnen starten. Als je plaats hebt, kan je een klein stukje van de tuin reserveren voor je kind. Laat hem of haar maar eens goed met de handen in de aarde zitten! Heb je geen tuin, dan kan je ook in potten of bloembakken lekkers kweken.

Spelen in de aarde is leuk, maar ervoor zorgen dat er ook echt iets gaat groeien is een ander paar mouwen. Hoe zorg je ervoor dat je kinderen het ook echt leuk vinden?

Het meest magische aspect van tuinieren blijft natuurlijk een zaadje planten en dat zien uitgroeien tot een plant. Zonnebloemen en reukerwten bvb zijn een ideale eerste kennismaking voor kinderen. De zaden zijn groot en gemakkelijk hanteerbaar voor kleine kinderhandjes. Ze kiemen snel en hun snelle groei zal zeker indruk op hen maken.

Wil je iets eetbaar? Dan zijn radijsjes en ronde worteltjes (type Parijse Markt) een gemakkelijke teelt zowel in volle grond als in pot. Radijsjes kunnen al na zes weken geoogst worden.

De eerste oogst

Sinds jaren plant ik in het najaar winterbloemkolen. Wie dit ook gedaan heeft, oogst nu de eerste bloemkolen. Een teelt die in strenge winters wel eens kon mislukken, maar dat is de laatste jaren nog zelden het geval. In het najaar na het planten vragen ze wel wat opvolging: water geven tijdens een droge periode na het planten, onkruid in bedwang houden en uiteraard beschermen tegen de gekende belagers: afdekken met het wondermiddel insectengaas bespaart u heel wat zorgen. Met uitzondering van slakken, hebben ze op dit moment in het voorjaar nog geen last van de koolvlieg en/of vlinders. Ook knolvoet is zelden een probleem, de omstandigheden voor het ontwikkelen van deze schimmel aan de voet van de plant zijn in de winter allesbehalve ideaal.

Wie asperges heeft in zijn tuin, kan eind deze maand de eerste oogsten. Het feest gaat door tot einde juni (tot het feest van Sint-Jan op 24 juni). Voor jonge planten (3^e jaar na het planten) stop je best met oogsten eind mei. Ik heb op een klein hoekje 10 aspergeklauwen (2 x 5) geplant. Ik maak geen berm op het bed, maar dek het tijdig af met een folie met een witte en zwarte zijde, gespannen en vastgemaakt over een koepel van ursusdraad van ongeveer 25 cm hoogte (zwarte zijde naar boven). Een zeer zonnige maart zorgde ervoor dat we nu al enkele asperges konden oogsten. De eerste oogst is uiteraard beperkt omdat in het begin niet alle klauwen op hetzelfde moment hun kopje laten zien. Wanneer het de volgende maand te snel gaat, leg ik de folie met de witte zijde naar boven.

Leuk weetje

Ik weet niet of de impressionist Edouard Manet gewoon in opdracht handelde, dan wel ook van asperges hield en er daarom in 1880 een schilderij van maakte: 'Une botte d'asperges' (Wallraf Richartz museum van Keulen). Toen hij voor dit schilderij meer kreeg dan hij gevraagd had (1000 in plaats van 800 Franse franc), maakte hij nog een kleiner schilderij bij, met één asperge: 'L' asperge' (Musée d'Orsay, Parijs). Hij stuurde dat als dank naar de koper met bijhorend briefje, met daarop de legendarische woorden: 'Il en manquait une à votre botte' ('Er ontbrak er een in uw bot').

Alle remmen los

In april is het alle hens aan dek in de tuin. Er valt nog op te ruimen, te zaaien, te verspenen, te planten ... Eind deze maand moet uw tuin klaar liggen om al uw gekweekte of gekochte plantjes in mei een plaats te kunnen geven.

Opruimen: de laatste mulch en afgevroren of afgehakte groenbemester hark je bijeen en breng je naar de composthoop. Houd ook het onkruid bij, schoffel bij voorkeur bij zonnig en winderig weer. Dan kan je overwegen om het (even) te laten liggen. Voor of na regenweer verzamel je het best snel om het ook op de composthoop te gooien.

Zaaien en planten: in april blijft het laveren tussen warme dagen en grillig weer, inclusief kans op nachtvorst (tot midden mei in onze contreien wordt algemeen aangenomen). Laaggelegen en droge (zand)gronden zijn gevoeliger voor late nachtvorst dan zuidelijke hellingen en wat vochtigere grond, die de overdag opgenomen warmte beter vasthouden. Hoe dan ook je bent gewaarschuwd. Je houdt dus maar beter beschermmateriaal (geperforeerde plastic, vliesdoek, insectengaas, snoeihout, ...) klaar om in te grijpen wanneer nodig. Toch kun je al van alles buiten zaaien en planten. Dit geldt zeker voor 'trage' groenten, die maanden nodig hebben om uit te groeien, zoals wortelen, pastinaak, schorseneer, prei, kolen, ui, spinazie, ...

Afharden: jonge planten moet je afharden, vooraleer je ze in het voorjaar in volle grond zet. Je brengt ze overdag enkele uren naar buiten (of naar de serre voor warmteminnende groenten) om te wennen aan de buitentemperatuur. Afhankelijk van de weersevolutie kunnen ze dan definitief buiten of in de serre blijven.

TIP: om jonge plantjes te beschermen tegen koude of harde regen, kan je ze 'onder een stolp' plaatsen. Een grote waterfles (van 2l of beter nog 5l), waarvan je bodem wegsnijdt, is hiervoor uitermate geschikt. Alleen er wel voor zorgen dat de flessen goed verankerd zijn in de grond met bv. zelfgemaakte ijzeren haken, tentharingen of, zoals ik doe, met brochettespiezen.

Geen plaats onbenut

Het perceel, waarop vanaf midden mei courgettes en pompoenen zullen geplant worden, kun je nu nog gebruiken voor een 'voorteelt' van sla bv. Zo kan je ook nog wat radijsjes zaaien tussen jong uitgeplante kolen. Tegen dat de pompoenen en de kolen goed ingeworteld zijn en in volle groei gaan, liggen de sla en de radijzen al op uw bord.

Hoezo, wortelen zijn oranje?

Oude schilderijen laten zien hoe fruit en groenten er eeuwen geleden uitzagen. Gewapend met kunstcatalogi brengen biologen de moleculaire geschiedenis van hun veredeling in kaart.

Al enige tijd werkt bioloog Ive De Smet (VIB, UGent) samen met de kunsthistoricus David Vergauwen (Amarant) aan een catalogus met daarin historische afbeeldingen van fruit, groenten, peulvruchten, granen, noten en zaden. Omdat het uiterlijk van een plant doorgaans is vastgelegd in het DNA van haar genen, helpen de kunstwerken bij het in kaart brengen van moleculair-genetische veranderingen die het gevolg waren van allerlei kruisings- en veredelingstechnieken. Bedoeling is om aan de hand daarvan de genetische veranderingen te traceren die onze voeding in de loop van eeuwen smakelijker hebben gemaakt, gemakkelijker te verbouwen, groter, zoeter, minder bitter, met minder doornen of met fraaiere kleuren, ...

Ook moleculaire archeologie helpt: zo is in een faraograf een 3.500 jaar oud watermeloenblad teruggevonden, waarvan DNA-analyse leert dat de Egyptenaren ten tijde van het Nieuwe Koninkrijk al vruchten met felrood vruchtvlees aten, zoals wij die vandaag ook kennen. Schilderijen uit de zeventiende eeuw laten nochtans zien dat de voorkeur rond die tijd in onze streken naar wit-roze vruchtvlees uitging. 'Dankzij de kennis uit Egypte kunnen we dus niet concluderen dat het rode vruchtvlees een recente aanwinst is', zegt De Smet.

De paarse wortelen die sinds een paar jaar in de groentenafdeling van de supermarkt liggen, zijn dus ook allerm minst een nieuwigheid, zegt bioloog Ive De Smet. Want op schilderijen uit de zestiende eeuw is te zien dat veel wortelen toen een paarse of een rode kleur hadden. 'De oranje versie werd pas vanaf het begin van de zeventiende eeuw populair. Vermoedelijk raakte ze vanuit Antwerpen over de Nederlanden verspreid.'

Volgens Wim Lybaert zou dit de 'schuld' van de chauvinistische Nederlanders zijn, zo lees ik in zijn boek 'Mijn moestuin'. Ze kruisten de oorspronkelijke witte, paarse, gele, groene en rode wortelen uit Iran zo intens tot ze een mooie gele wortel verkregen, in de nationale kleur. De wilde witte wortel komt in de natuur nog volop voor. De auteur heeft een 'boontje' voor de variëteit 'Purple Haze'. Deze levert erg lange, donkerpaarse wortelen op, maar binnenin zijn ze toch weer oranje. Paarse wortelen smaken doorgaans zoeter dan oranje, bij het koken verliezen ze wel een deel van hun kleur. In Azië zijn rode en paarse wortelen trouwens populairder. Purple Haze is net als Nantes, ook een prachtige variëteit, een zomerwortel, die je kunt zaaien van maart tot juli.

Plantklare aardbeiplanten

Een overschot van onze groepsaankoop van gekoelde aardbeiplanten (variëteit Elianny) heb ik opgepot en die zijn nu plantklaar. Wie interesse heeft kan mij dit laten via mail naar volkstuinten.gbergen@gmail.com. Voor 10 € zijn deze 14 planten van u.

	<p style="text-align: center;">HEDENDAAGSE NATUURLIJKE TUINEN</p> <p style="text-align: center;">WATERMOLENSTRAAT 17, 9572 SINT-MARTENS-LIERDE (LIERDE) 054/42.35.27 0499/42.26.51</p> <p style="text-align: center;">ANNMUYLDERMANS@PROXIMUS.BE WWW.TUINARCHITECT-ANN-MUYLDERMANS.BE</p>
---	--

Potgrond versus bodemverbeteraar

Er ontstaat wel eens verwarring tussen potgrond en bodemverbeteraar. In welk geval gebruik je nu potgrond en wanneer een bodemverbeteraar?

Beiden hebben voedende eigenschappen voor de planten, respectievelijk bodem maar we kunnen al meteen stellen dat ze niet door elkaar kunnen en mogen gebruikt worden. Er is wel degelijk een verschil, want ze hebben een totaal andere samenstelling en structuur.

Potgrond wordt, zoals het woord zelf zegt, gebruikt voor planten in potten of bakken. Tuinders, die zelf bloemen en groenten opkweken, gebruiken potgrond ook voor het verspenen van de zaailingen. Goede potgrond heeft een luchtige structuur en is daardoor uitermate geschikt voor de groei en bloei van de planten. Veen zorgt ervoor dat het water voldoende wordt vastgehouden maar het overtollige water toch gemakkelijk kan wegvloeien.

Bodemverbeteraar zorgt, gemengd met de bestaande tuinaarde, voor een verrijking van de grond en wordt gebruikt voor het aanplanten van onder andere bomen, hagen, struiken, bij de aanleg van een nieuwe bloemenborder of gazon, ... Het is een mengsel dat de structuur van de bodem verbetert en nieuwe aanplant een boost geeft, een goede start aan het begin van het plantseizoen. De rijkdom aan natuurlijke grondstoffen maakt de grond in de tuin opnieuw luchtig en humusrijk zodat regenwater beter de grond kan doordringen. Het stimuleert het bodemleven en de inworteling van planten. Het is zinloos om aan potten of bakken, gevuld met goede potgrond, bodemverbeteraar toe te voegen.

Net zoals bij potgrond zijn er ook soorten bodemverbeteraars te vinden in de handel. Hun samenstelling, structuur, pH-waarde verschilt naargelang de grondsoort en/ of de planten waarvoor je ze gebruikt. Naast bodemverbeteraar voor groenten en fruit kan je natuurlijk ook zelfgemaakte compost in de grond verwerken. Het is een goedkoper alternatief om de grond te voeden en wordt vaak toegepast in de moestuin.

Wat is een bodemactivator?

Een bodemactivator is ideaal voor intensief betreden gronden en uitgeputte bodems in de tuinkas of -serre. De micro-organismen doen de bodem herleven, voorkomen bodemmoeheid en geven de grond een boost van vruchtbaarheid. Het product mag ook gebruikt worden in de biotuin!

Bron: Tuinadvies

Rabarbercrumble (naar een recept uit 'Mijn Moestuin' van Wim Lybaert)

Rabarber is officieel een groente, maar je kunt het evengoed als (het eerste) fruit van het seizoen beschouwen. Van de zure stengels kan je de eerste moes van het jaar maken, maar ze lenen zich ook uitstekend voor verwerking in een rabarbertaart (bv. met rozijnen) en in een crumble, waarvoor ik u hier graag een recept meegeef uit hogervermelde bron.

Ingrediënten:

Voor de crumble: 125 g bloem, 100 g amandelpoeder, 120 g boter op kamertemperatuur, 100 g rietsuiker, evt. een snufje zout

Voor de rabarber: 600 g rabarber, 4 eetlepels (el) rietsuiker

Bereiding:

- Verwarm de oven op 200° C
- Schil de rabarberstelen en snijd ze in stukjes van een 1 cm dik
- Doe ze in een ovenschaal en meng er de 4 el rietsuiker doorheen
- Meng alle ingrediënten voor de crumble met de hand of in een keukenrobot tot je grove korrels zoals broodkruin krijgt.
- Strooi de crumble over het fruit, schud lichtjes met de schaal en zet 20 tot 30 min. in de oven.
- Houd de crumble in de gaten want de randen durven aan te branden.

Smakelijk!

CLUBREIS VOLKSTUINEN 2022 (vernieuwde versie)

4-daagse uitstap naar: SCHWETZINGEN - HEIDELBERG - SPEYER - MARIA LAACH

- **eerste periode:** van vrijdag 17 juni tot en met maandag 20 juni
- **tweede periode:** van vrijdag 12 augustus tot en met maandag 15 augustus

PROGRAMMA:

• Vrijdag 17 juni / 12 augustus:

- vertrek om **5u45** (samenkomst vanaf 5u30) op de parking 'De Reep' aan de **Sint-Macariuskerk**, Felicien Cauwelstraat te Nederboelare (parkeermogelijkheid ter plaatse of op de parking hoger in de straat).
- Koffiepauze met koffie of thee à volonté + luxeontbijtje onderweg op de autostrade.
- Aankomst in **LIMBURG a/d Lahn** rond 11u30 voor bezoek met gids aan de majestueuze **DOM St.-Georg** die hoog boven het pittoreske stadje torent.
- Rond 13u30 genieten we in het gezellige Gasthaus 'Burgkeller' van een lekkere 'Weidmannsteller' of een 'Rustikaler Salatkorb' (de keuze kan op de bus nog gemaakt worden), voorafgegaan door een aperitiefje 'aus der Burgbrennerei'...
- Vanaf 14u30 vrij of begeleid bezoek aan het zeer mooie stadje met zijn middeleeuwse steegjes en oude Duitse vakwerkhuisen én ... winkeltjes!!!
- Rond 16u30 vertrekken we naar **SCHWETZINGEN** waar we ongeveer om 17u30/18u aankomen. Inchecken in HOTEL 'ADLER POST', een gezellig familiehotel, vlak naast het kasteel gelegen, in het centrum van het mooie stadje.
- Hier verblijven we dus 3 nachten met uitgebreid ontbijtbuffet.
- Het avonddiner gebruiken we in het Schwetzingen Brauhaus, juist rechtover het hotel.
- Vrije avond voor een terrasje of een kleine stadswandeling ... of Zzzzzz.

• Zaterdag 18 juni / 13 augustus:

- Ontbijt in het hotel vanaf 7u30 – vertrek naar Heidelberg om 9u. voor het hoogtepunt van deze reis nl. **HEIDELBERG**, de meest romantische, meest bezongen stad van Duitsland. De indrukwekkende ruïne van het kasteel trekt jaarlijks een miljoen bezoekers uit de hele wereld! Met zijn silhouet domineert het kasteel de hele omgeving. Onze gids Lieve (met Vlaamse roots) wacht ons op de busparking op om samen met de Bergbahn naar boven te gaan, voor een interessant geleid bezoek aan deze parel van de Duitse renaissance. Bezienswaardig op het domein zijn ook het oude Duits Apothekenmuseum en het beroemde 'Grote Vat' ooit gevuld met 221.726 liter wijn!!!
- De lunch – een Vesperplatte – genieten we in het Backhaus op het kasteeldomein.
- In de namiddag laat Lieve, gedurende een tweetal uurtjes, ons kennismaken met de 'Altstadt' Heidelberg en haar beroemde Universiteit. En natuurlijk, blijft er nog wat tijd over voor een terrasje of om een winkel binnen te wippen! Of voor de échte stappers: een korte kennismaking met de 'serpentinaanleg' aan de overkant van de Neckar, vanwaar je een prachtig zicht krijgt op de stad en het kasteel.
- Terug naar ons hotel in Schwetzingen en avondmaal in het Brauhaus.
- Avondlijk terrasje of –wandelingsken.

• Zondag 19 juni / 14 augustus:

- Ontbijt vanaf 8u – om 9u30 vertrek te voet voor het bezoek aan de **Kasteeltuinen** (juist naast het hotel gelegen), welke vooral vanwege hun schoonheid en harmonie, tot ver buiten de grenzen van Duitsland beroemd zijn. Hun veelzijdigheid kan tot op de dag van vandaag in de originele staat worden bewonderd. We doen dit onder de vakkundige begeleiding van onze gids Lieve.
- Rond 11u30 vertrek met de bus rechtstreeks naar **SPEYER**.
- Lunch in de 'Hausbrauerei Domhof' met keuze uit 2 gerechten (op de bus af te spreken).

- Bezoek aan de Romaanse kathedraal **Dom St. Maria und St. Stephan**, de krypte met de keizersgraven, door Unesco als werelderfgoed erkent. Héél bijzonder is de gebeeldhouwde kruisweg en de schilderijen bovenaan rechtstreeks op de muren.
- Rondleiding door onze gidse Lieve in het Oude Speyer met zijn cultuurhistorische bezienswaardigheden o.a. de 'Drievuldigheidskerk' thans protestants, is een pareltje met zijn barok interieur, mooie afbeeldingen uit de bijbel, een prachtig altaar en orgel...
- Tijd voor een terrasje of ... winkeltje of nog wat rondkuieren ...
- Vertrek naar **Bad Dürkheim** over de Weinstrasse.
- Rond 19u avondmaal met menuutje (2 keuzes terug) in het '**Dürkheimer Riesenfass**', het grootste wijnvat dat ooit als restaurant werd ingericht. Héél speciaal!
- Rond 20u30/21u terug naar ons hotel in Schwetzingen voor ... dodo!

• **Maandag 20 juni / 15 augustus:**

- Ontbijt vanaf 7u30 – vertrek uit het hotel (met de valiezen) om 9u naar **MARIA LAACH**, een mooi en veelzijdig abdijdom, waar nog steeds Benedictijnen in het klooster wonen. Aankomst rond 11u30. We krijgen vooreerst een informatieve film (in het Nederlands).
- De lunch genieten we in het mooie **See-Hotel** ter plaatse, met een hoofdgerecht + dessert (keuze wordt afgesproken op de bus).
- In de namiddag vrij of begeleid bezoek aan het domein met zijn prachtige abdijkerk, de kloosterbloemisterij, het oude kerkhof, een boek- en kunsthandel, mooie wandelingen...
- Vertrek naar Geraardsbergen rond 17u met onderweg nog een korte avondstop langs de autostrade (rusttijd chauffeur).
- Aankomst in Geraardsbergen tussen 21u30 en 22u.

HARTELIJK WELKOM vanwege uw reisbegeleiders ANDRE & YOLANDE

Deze zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

PRIJS voor deze 4-daagse ROMANTISCHE REIS:

550,00 euro per persoon met inbegrip van drie overnachtingen met ontbijtbuffet, de vermelde bezoeken met de gidsen, de vermelde middag- en avondmalen, vervoer per luxe-autocar, fooi + verblijf 2 chauffeurs, parkings.

Supplement voor een eenpersoonskamer: 3 x 25 euro = 75 euro

NIET INBEGREPEN:

Alle verbruikte dranken bij de maaltijden en tussendoor, een reis- en annuleringsverzekering, persoonlijke en bijstandsverzekering (raadplaat hiervoor uw mutualiteit of eigen verzekering).

Opgelet: uw reis is pas definitief geboekt na overschrijving van het saldo van 400 euro pp. of van het totale bedrag voor wie nog geen voorschot (150 euro) betaalde op: **rekening BE59 010 6942 7626 van WALRAEVENS-GODYNS** met vermelding: Clubreis Heidelberg + naam en voornaam van de deelnemer(s).

Uiterste datum voor de eerste reis: 20 mei 2022

Uiterste datum voor de tweede reis: 15 juli 2022

Voor **bijkomende vragen** of indien er nog mensen interesse hebben voor deze reis, kunt u de inrichters contacteren op het telefoonnummer 054/422088 of via e-mail: yolandegodyns@hotmail.com

Met hartelijke reis- en tuingroetjes,
Yolande & André

N.B.

- Gelieve dit programma mee te nemen op reis aub.
- Breng ook een mondmasker mee voor het bezoek aan het kasteel.